

November.

November (ook wel: *slachtmaand*, *bloedmaand*, *nevelmaand*) is de elfde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en de maand heeft 30 dagen. De naam komt van *novem*, het Latijnse woord voor "negen". November was oorspronkelijk de 9e maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar 153 v.Chr. op 1 maart begon. In historische bronnen tot midden in de 19e eeuw wordt de maand dan ook wel als 9ber afgekort. In de maand november vinden bijzondere gebeurtenissen plaats. **1 nov.:** *Allerheiligen*, **2 nov.:** *Allerzielen*, **11 nov.:** *Wapenstilstandsdag en Sint-Maarten*, **15 nov.:** *Koningsdag in België*, **zondag 26 nov.:** *Eeuwigheidszondag* en **29 nov.:** *Sint Panne(n)koek*.

Over deze laatste 2 gebeurtenissen wat meer informatie. Eerst over een ludieke dag: Sint Pannenkoek en daarna stuk serieuzer over: de laatste zondag van de maand, in 2023 op 29 november.

Sint Pannekoek, ook wel geschreven als **Sint Pannenkoek**, is een door striptekenaar Jan Kruis bedachte feestdag op 29 november en wordt gevierd met een maaltijd van pannenkoeken. Jan Kruis gebruikte de term voor het eerst in de schoolagenda Jan, Jans en de kinderen 1986-1987. In de wekelijkse strip in het vrouwen tijdschrift Libelle was Sint Pannekoek het onderwerp van een aflevering. In het verhaal zegt Catootje geen trek te hebben in de boontjes, die Jans voor het avondeten wil klaarmaken, maar juist trek heeft in pannenkoeken. Nadat opa Tromp aan Jans gevraagd heeft welke datum het is, vertelt hij haar over een oude Rotterdamse traditie van 29 november.



te de term voor het eerst in de schoolagenda Jan, Jans en de kinderen 1986-1987. In de wekelijkse strip in het vrouwen tijdschrift Libelle was Sint Pannekoek het onderwerp van een aflevering.

In het verhaal zegt Catootje geen trek te hebben in de boontjes, die Jans voor het avondeten wil klaarmaken, maar juist trek heeft in pannenkoeken. Nadat opa Tromp aan Jans gevraagd heeft welke datum het is, vertelt hij haar over een oude Rotterdamse traditie van 29 november.

Men bakt pannenkoeken voor het gezin en vader krijgt bij thuiskomst "een vrolijk pannenkoek" toegewenst van de overige gezinsleden, die allemaal een pannenkoek op hun hoofd hebben.

In oktober 2016 richtte Jan Kruis met enkele aanhangers het Nationaal Comité Sint Pannenkoek op. In navolging van de strip wordt Sint Pannekoek in huislijke kring en in diverse restaurants gevierd. Sint Pannekoekieren vieren met de kleinkinderen?

In de loop van de 20^e eeuw komt steeds meer aandacht voor het kerkelijk jaar. Ook de aanduiding **eeuwigheidszondag**, ook wel **voleindingszondag** genoemd, raakt in de protestantse kerken in zwang met het gebruik om op deze zondag de overledenen te herdenken en in het bijzonder de gemeenteleden en dierbaren, die het afgelopen jaar zijn gestorven. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar voordat de adventstijd begint. Eeuwigheidszondag wijst op de begrenzing en voltooiing van het leven. Mensen en heel de schepping zijn tijdelijk maar, zo wordt beleden, het leven eindigt niet bij de dood maar keert terug tot God, de Eeuwige.



Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Contactmiddag 8 november 2023.

Beste Leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de contactmiddag van 8 november, aanschouwing 14.30 uur in de Voorhof te Rijnsburg. Spreker is ds. Marieke Meiring met als onderwerp *Luchthavenpastoraat op Schiphol*.

Pastoraat op een luchthaven, dat verwacht je niet zomaar. Toch zijn er wereldwijd geestelijke verzorgers op vliegvelden aanwezig. Ook vieren zij de mis of luisteren naar verhalen van onrecht en verdriet. Soms worden ze opgeroepen voor een calamiteit.

Marieke Meiring wil ons graag over ontmoetingen op Schiphol vertellen. De reiziger, de medewerkers en de bezoeker van het stiltecentrum. Zij werkt samen met 25 vrijwilligers.

Luchthavenpastoraat staat voor stilte en menselijkheid. Wij hopen u met velen te ontmoeten.

Aafke Ravensbergen.

In Memoriam.



Op 21 augustus 2023 is overleden Wilhelmina Helena (Mia) van Egmond-van der Gugten in de leeftijd van 83 jaar.

Boven de rouwkaart staat:

Laten wij van liefde zingen, laten wij het kwaad weerstaan.

Laten wij elkaar omringen met de moed om door te gaan.

De dankdienst voor haar leven vond plaats op 25 augustus 2023 in de Voorhof en werd geleid door Ds. Arnold Vroomans. Mia werd binnengedragen door haar kleinkinderen, terwijl wij luisterden naar "Beveel gerust Uw wegen". De kinderen en Cadja, haar beste vriendin staken kaarsen aan. Woorden van herinnering gesproken door Aad, de oudste zoon en een gedicht door Sara. Dit werd afgesloten met een nummer van Beth Hart.

We luisterden naar "Stay with me till the morning" van Vicky Brown. De overdenking kwam uit Romeinen 8: "Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer". Niemand van ons heeft een leven zonder bloed, zweet en tranen. Ook Mia kwam voor grote uitdagingen te staan in haar leven. De genade van God is voor iedereen. In het ziekenhuis was geen contact meer mogelijk. Ze was ver onderweg naar haar Hemelse Vader. Door de Zegen kreeg ze rust. We zongen "Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij". Vriendin Cadja sprak herinneringswoorden, waarna geluisterd werd naar Ella Fitzgerald: "Every time we say goodbye". Dochter Jolanda sprak woorden en daarna klonk het luisterlied van Rob de Nijs "Zo zal het zijn". Na het gezamenlijk Onze Vader sprak Corlien en luisterden we naar Andrea Bocelli: "Time to say Goodbye". Als slotlied zongen we "Ga nu heen in Vrede". Aan het eind was er gelegenheid tot informeel samenzijn en condoleren, daarna een erehaag langs de Vliet, om een laatste groet te brengen aan Mia.

Lammert, kinderen en kleinkinderen moeten verder zonder Mia, maar met God en elkaar, om troost te ontvangen in het gemis en verdriet.

Secretaris Tineke van Delft.

Op 21 september 2023 is overleden Neeltje Hogewoning-van der Plas in de leeftijd van 96 jaar. Boven de rouwkaart staat "In Uw hand leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, U verlost mij". De dankdienst voor haar leven vond plaats op 26 september 2023 in de Grote kerk en werd geleid door pastor Arie Ravensbergen. Mw. Hogewoning werd binnengebracht door haar dochters, onder de muziek van "Ik stel mijn vertrouwen en Ik bouw op U". Kinderen staken de kaarsen aan. De liederen had ze zelf uitgekozen en die typeerden haar vertrouwen en dank aan God. De 4 dochters haalden herinneringen op. Geboren in Katwijk was het strand haar speelplek. Ze had een 10 jaar oudere broer en ze kreeg ook een pleegbroer. Ze had een hekel aan tulpen, want in de oorlog aten ze die vieze bollen. Op nieuwjaarsdag heeft ze in Leiden haar man Wim ontmoet. Ze kon op de flat aan de Waal niet wennen, want er waren ruziënde burens. Van de spanning werd ze ziek. Ze kon de puberteit van haar dochters niet accepteren, o.a. het uitgaan. Het moest gaan zoals zij het wilde. Ze was ook nog penningmeester van de PCOB en vond het heerlijk om op de kinderen te passen.

In Vlietstede heeft ze heel goede jaren gehad. Door haar slechte gehoor trok ze zich aan het eind terug in haar eigen wereld. Klaar om door Jezus gehaald te worden. Namens de kleinkinderen sprak Sjon. Overblijven op de basisschool bij oma en opa in de Steph. van Rossumstraat, oma speelde de regisseur en opa de cameraman.

Ritueel: handen wassen, bidden en lezen. Kruimels oprapen, afruimen en schort voor, waar op stond *Vele handen maken licht werk*. Ze was een uitgesproken vrouw, die nooit uitgesproken was. Er werd geëindigd met het gedicht: "Gebed voor mijn kinderen".

In de dienst stond psalm 31 centraal, de tekst boven de rouwkaart. U kent mij en 'k ben een Koninklijk kind. Anneke bedankte haar zussen en zwagers voor de liefde en zorg voor moeder. Jantine van de Laatste Eer bedankte namens de familie iedereen die aanwezig was en betrokken bij dit afscheid. Mw. Hogewoning werd door haar kleinzoons begeleid naar de naastgelegen begraafplaats onder het lied: "Lichtstad met de Paarden Poorten". Kinderen en kleinkinderen gaan verder zonder moeder/oma, maar met God die troost in het verdriet en gemis.

Secretaris Tineke van Delft.

Verslag van de contactmiddag van 11 oktober 2023.

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden. Door de ziekte van Aafke stond er geen uitnodiging in het blad, gelukkig wel in de Rijnsburger. Bij het Magazine zit een betaalverzoek voor een extra bijdrage. Ons advies: steun onze afdeling, dan komt het ten goede aan de plaatselijke activiteiten. We zingen "Lichtstad met uw paarden poorten". Kees speelt eerst een stukje melodie uit ps. 84, een kwinkslag naar de bijnaam van de gast spreker Herman de Mooij, "zelfs vindt de mus een huis o Heer".

Herman de Mooij, schrijver van het boek "Het schone kussen", een Rijnsburgse familiegeschiedenis. Een van de stamvaders is Samuel de Lobeau, gedoopt in de Waalse kerk van Canterbury. In de Bijbel lezen we ook over de naam Samuel. Hanna kreeg op haar gebed een zoon, Samuel en ze zei: *ik heb hem van de Here gebeden*. Dick gaat voor in gebed.

Na de pauze met koffie/thee krijgt Herman de Mooij het woord. Hij is van het *mussensoort*, het goeie soort, wel de arme tak. Hij was indertijd aanwezig bij een lezing van Geert Mak in Oegstgeest, en deze zei: *interview je familie en schrijf een boek*. Zo gezegd zo gedaan!

De oorsprong van zijn familie ligt in Frankrijk en begint rond 1570 met lakenwever Guillaume de Lobeau. Die vluchtte uit lijfsbehoud met zijn gezin naar Engeland. Twee generaties later kwam zijn kleinzoon naar Leiden. Door de vele pestepidemieën kwam hij naar Rijnsburg. 15 generaties passeerden de revue met allemaal hun eigen leed. Er is een kleurrijke, geromantiseerde stamboom ontstaan. De Lobeau werd vertaald naar de Mooij.

Na de 2^e pauze met collecte geeft Herman uitleg over de titel van zijn boek "Het schone kussen". Samuels vrouw overleed jong. Er kwam een huishoudster voor hele dagen, die 's avonds naar huis ging. Na 3 maanden zei ze "moeten we niet aan trouwen denken?". Even nog niet dacht hij. Na nog eens 3 maanden werd de bruiloft toch gevierd. 's Avonds om 21 uur, toen iedereen weg was, zaten ze samen. Naar bed toch?



Samuel zei: "Gaat alvast maar leggen, het schone kussen is voor jou". Toen wist Herman de titel van zijn boek. Hij geeft ook uitleg over zijn bijnaam, de mus. Opoe Mietje moest van alles doen om het hoofd boven water te houden. Zo waste ze ook

de kanten mutsen, Mietje de mutsenwasser. Dat werd op z'n Rijnsburgs de "mussenwasser". Vandaar de bijnaam, de mus.

Verbaas u over de telkens weer herstellende veerkracht van mensen die slag na slag incasseren, gesterkt door een diepgeworteld geloof, dat er ook voor hen op een of andere manier weer een schoon kussen wacht. Herman de Mooij werd bedankt met groot applaus en bloemen. Marieke sloot de middag af. Ze las een stukje over "zoals u weet is er overal een dag voor". Ik het Magazine staat een stukje over de week van de eenzaamheid. Je hoeft niet alleen te zijn om je eenzaam te voelen. Ze las een gedicht over "Het medicijn, door een klein gebaar iets groots doen". Daarna ging ze voor in gebed.

8 november komt ds. Marijke Meiring over geestelijke verzorging op Schiphol. De kerstvieringen zijn op 13 en 14 december. Opgeven bij Tineke, maar dat komt t.z.t in het mededelingenblad. Iedereen wel thuis.

Secretaris Tineke van Delft.

Omzien naar elkaar.

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee.



Wij kunnen echter niet alles weten dus als u een bezoekje wilt graag even bellen naar 071-4081817.

De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit dankbare werk kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 071-4081817.

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Omzien naar elkaar (aanvulling).

PCOB afd. Regio Rijnsburg geeft aandacht aan de verjaardagen van haar leden. Een prachtige verjaardagskaart, gemaakt door mw. W. van Dijk-Ravensbergen uit Valkenburg en mw. E. Zwaan-van der Plas uit Rijnsburg schrijft de kaarten. Op de kaart staat "Van harte gefeliciteerd" en de bezorging bij u gebeurt bijna dagelijks door mw. Elize Uphof op uw verjaardag.

Bij kroonhuwelijken zoals 50, 55 en 60 jaar getrouwd besteden wij extra aandacht. Als u het op prijs stelt komen Prijna en een ander bestuurslid u na afspraak met een bloemetje hartelijk feliciteren bij u thuis. Van tevoren spreekt Prijna een datum en tijd met u af. Ook hier geldt: wij weten niet alle data, maar stelt u een bezoekje op prijs, neem dan contact met Prijna op.

Van de penningmeester.

Collecte contactmiddag 20-09-2023: € 378,81.

Collecte contactmiddag 11-10-2023: € 370,00.

Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 95,00.

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

20-09-23	Gift voor PCOB	€ 10,00
19-09-23	Gift voor PCOB	€ 25,00
04-10-23	Gift voor PCOB	€ 25,00
11-10-23	Gift voor PCOB	€ 10,00
10-10-23	Gift voor PCOB	€ 25,00

Kees van Delft, penningmeester.

Zorgpremie 2024.

De overheid verwacht dat de zorgpremie in 2024 gaat stijgen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere lonen, stijgende zorgkosten door inflatie en vergrijzing. Uiterlijk 12 november zijn de nieuwe premies bekend.

Zorgtoeslag.

Vorig jaar was er een eenmalige verhoging van de zorgtoeslag om mensen te compenseren voor de hogere energiekosten. Deze toeslag gaat er in 2024 weer af.

De maximale toeslag voor 2024 wordt € 127,00 per maand. Uw HUBA kan u helpen met berekening zorgtoeslag.

Kerstvieringen.

Het bestuur is volop bezig met de voorbereidingen van onze kerstvieringen, ook dit jaar weer op twee data: woensdag 13 en donderdag 14 december 2023, aanvang: 10.30 uur, einde rond 15.00 uur. Het programma op beide dagen is gelijk.

Hiervoor moet u vooraf inschrijven bij Tineke. Meer informatie over het inschrijven leest u in het volgende decembernummer van het mededelingenblad.

Reizen.

Beste reisgenoten,

Tegenwoordig verbaas ik mij niet meer, wanneer ik in de Hoogvliet loop en in september de kruidnoten zie. Ook had ik een paar weken terug een zak tuinaarde nodig. Dus toog ik naar het tuincentrum, en u raadt het al, in mijn korte broek liep ik door de kerstbomen en de kerstballen.



Daarom durf ik ook al over onze volgende uitgaansdag te schrijven.

Regeren is vooruitzien, dus hebben we al contact met Brouwer Tours opgenomen en is een datum vastgezet.

Noteert u hem alvast maar 17 april 2024.

Het blijft voorlopig nog wel even een verrassing waar we naartoe gaan, voorlopig is dit voldoende.

Met vriendelijke groet, Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar.

Beloften van God aan Israël.

De belofte: het verbond, dat God beloofde aan Abram, Isaak en Jacob:

Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal Ik vervloeken

Ik zal je maken tot een groot volk, ontelbaar als de sterren aan de nachtelijke hemel

In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden

Ik zal je dit land geven tot een eeuwige bezitting

Deze beloften aan Israël zijn eeuwig, want God is Eén!

In Psalm 105:8 staat: Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan het verbond dat Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties.

Gods trouw is beslissend voor de toekomst van Israël en dat zal het altijd blijven.

Voedselbank.



De voedselbank Katwijk is een organisatie bestaande uit 65 vrijwilligers. Iedere week op vrijdagmiddag ontvangen de klanten hun wekelijkse boodschappen. Zij moeten die boodschappen zelf ophalen bij de Voedselbank aan Het

Cappelrijeland 2 in Rijnsburg. Het aanmeldingsproces verloopt geheel digitaal via de website van de voedselbank.

De aanmelder moet de banktransacties van de laatste 3 maanden meesturen. Aan de hand daarvan wordt het netto te besteden bedrag per maand bepaald (d.w.z. het inkomen minus de vaste lasten). Als het netto te besteden bedrag lager is dan de norm dan komt men in aanmerking om klant te worden. Tot dat moment behoeft men niet naar de voedselbank te komen. In feite verloopt het aanmeldproces anoniem.

De norm is afhankelijk van de gezinsgrootte. De toets wordt ieder half jaar herhaald door de vrijwilligers. De voedselbank Katwijk heeft overigens de landelijk geldende norm met 15% verhoogd, zodat men eerder in aanmerking komt.

Voorbeelden van mensen die zich wenden tot de voedselbank:

- 1-persoonshuishoudens hebben het niet breed en vormen een kwetsbare groep
- Na een scheiding moet het huis worden verkocht soms met grote schulden
- Ondernemers die failliet zijn gegaan
- AOW'ers zonder (of klein) pensioen hebben het niet breed

De voedselbank Katwijk heeft gemiddeld zo'n 150 huishoudens als klant (oftewel zo'n 450 monden). Dit terwijl in de Gemeente Katwijk (waaronder Rijnsburg en Valkenburg) ruim 3.000 mensen in armoede leven, waaronder vrijwel zeker ook senioren. Veel mensen ervaren de stap naar de voedselbank als een enorme drempel. Op vrijdagmiddag in de rij staan bij de voedselbank vormt daarvoor een belangrijke reden. Immers je wilt niet bij de voedselbank gezien worden. Deze drempel kan wellicht worden verlaagd of weggenomen door de gratis boodschappen anoniem en op een vast dagdeel bij u thuis te bezorgen. Er staat geen naam Voedselbank op deze auto. In het augustus/september nummer van ons Mededelingenblad was ook een bericht van de voedselbank opgenomen. Hierop is (nog) geen enkele reactie ontvangen. Wilt u zich aanmelden of meer informatie krijgen, bel of mail naar: secretaris@voedselbankkatwijk.nl. Ook Tineke wil u (vertrouwelijk) verder helpen.

Het adres is: Het Cappelrijenland 2 te Rijnsburg. Ook is er een eigen kapsalon en een gratis kledingwinkel aanwezig. Schroom niet als u denkt in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank om contact met hen op te nemen.

Rijbewijskeuring.

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.

Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage. Voor een afspraak altijd vooraf bellen met 071-572 8434.

Kosten leden Ouderenbond € 35,00. Betaling uitsluitend per pinpas.

Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.

Programma t/m december.

08-11: Schipholpastoraat , geestelijke verzorging op Schiphol door ds. Marijke Meiring.

13-12: Kerstviering verzorgd door het bestuur.

14-12: Kerstviering verzorgd door het bestuur.

Aafke Ravensbergen.

Leden mutaties.

Overleden:

Op 21-09: Mw. N. Hogewoning-van der Plas, Oude Vlietweg 76, 2231DS

Verhuisd:

Mw. Y. van Voorbergen-From, Graaf Florislaan 106 naar
Oude Vlietweg 92, 2231DS

Nieuw:

Mw. N. van Duijvenboden-Paauw, Merovingenlaan 56, 2232AN

Mw. C. van Delft-Verheij, Oranjelaan 29, 2231DE

Mw. M. Verheij-Jungerius, Prins Bernhardlaan 1A, 2231VJ

Mw. G. Brussee-Paauw, Vinkenweg 75, 2343CZ Oegstgeest

Mw. J.G. Lindhout-Sels, Zeekoet 8, 2201XX Noordwijk

Hartelijk welkom!!



Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.

Bestuur.

Voorzitter:	D.S. Schoneveld (Dick)	Telefoon:	06 5340 6872
2 ^e voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke)		06 5732 6645
Secretaris:	C.S. van Delft (Tineke)		06 2152 0710
Penningmeester:	C. van Delft (Kees)		06 4546 0845
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij (Prijna)		06 2259 0340
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke)		06 1026 9118
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt (Janneke)		06-44607024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld (Dick)		06 5340 6872
Mededelingenblad:	C. van Delft (Kees), eindredacteur		06 454 60845

Belasting invulhulpen. (HuBa's).

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	06 5340 6872
F. Veldman	Rijnsburg	06-20859479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

Overig.

Website:	www.pcobrijnsburg.nl
Email:	tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg

Welzijnskwartier: Kantoor gehuisvest in de Burgt voor hulp aanvragen bij Gemeente of overige zorgvragen.
Telefoon 071-4021724.